

Zeven kaarsen

Zeven vlammen, zevenmaal licht

De eerste kaars is de vlam van de liefde,
die het eerst en het belangrijkste is,
want God is liefde en liefde is God.

De tweede kaars is de vlam van het leven,
het leven hier, het leven straks,
het leven voor elkaar,
het eeuwig leven.

De derde kaars is de vlam van het licht.
Het licht van de wereld,
het licht in onszelf,
het licht in de nacht, dat allen verlicht.

De vierde kaars is de vlam van de hoop,
de vlam van verwachting,
de vlam die de wanhoop verdrijft.

De vijfde kaars is de vlam van geloof,
dat ziet en ziet wat jij niet ziet,
dat verder ziet dan de dood.

De zesde kaars is de vlam van het Woord,
dat samenbrengt en vertroost,
dat spreken en luisteren doet.

De zevende kaars is de vlam van de Geest,
van liefde en leven,
van licht, van hoop en geloof,
die Alles in allen wil zijn.

*De Lichtvieringen staan onder de
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken
Valkenswaard.*

*Ze worden voorbereid door een werkgroep:
Martine Kuiken
Gerrit van Putten
Thea Tinga
Els Timmermans
Loek Overes
Ben Leferink
Anneke Draaijers
Ton van Andel*

*Contactadres:
Ben Leferink
040-2012786
b.leferink48@upcmail.nl*

Lichtvieringen in Valkenswaard



***Zes meditatieve vieringen
tijdens de wintermaanden van
2020/2021,
op zondagavond om 19.15 uur,
met zang, gebed, stilte
en inspirerende teksten***

Wat achtergrondinformatie

Ook voor de komende wintermaanden worden zes lichtvieringen voorbereid door een groepje mensen van verschillende achtergronden. Inspiratiebron zijn de meditatieve vieringen van de oecumenische gemeenschap van Taizé in Frankrijk.

Kenmerkend voor de vieringen in Taizé zijn de herhaling van korte eenvoudige liederen, de langere stilte en het lichtaltaar met vele kaarsjes (een verwijzing dat bij God het Licht de duisternis overwint).

De werkgroep heeft in de loop der jaren een eigen kleur en invulling aan de vieringen gegeven. Het aansteken van de zeven Regenboogkaarsen is een vast ritueel. Er zijn teksten om te overwegen, meditatie-momenten en liederen. Ter afsluiting zijn er persoonlijke voorbeden en een zegenbede. Elke viering duurt ongeveer veertig minuten.

Iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing is van harte welkom: om samen het Licht in het leven brandend te houden en door te geven.

Dit seizoen zal in de vieringen te merken zijn dat de coronatijd de nodige sporen heeft

achtergelaten. Die tijd is een uitdaging tot bezinning.....



De Christus-icoon die ons in elke viering vergezelt

Data en thema's

Zondag 11 oktober 2020
"Onze aarde...."

Zondag 8 november 2020
"Dichtbij, veraf"

Zondag 13 december 2020
"Licht dat ons aanstoot"

Zondag 10 januari 2021
"Wij zijn de tijden"

Zondag 7 februari 2021
"Mag ik deze dans van u?"

Zondag 14 maart 2021
"Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Aanvang en plaats:

**19.15 uur in de
Ontmoetingskerk,
Julianastraat 12, Valkenswaard**